

For Sidste Gang

Rasmus Seebach

Det' lige før
Jeg savner vores skænderier
Var lige så sindsyg som de var
Var der i det mindste to hjerter der slog
På det seneste
Har vi været så forstenede
Si'r de tre ord uden at mene dem
Livet det slut, men vi er her endnu
For alle de gange vi har skændtes
Har vi fundet sammen igen
Vi dur ikke til det der med afsked
Vi er nød til at gør' det nemt
Sluk blot lyset, luk nu natten ind
Kom fald i søvn i mine arme for sidste gang
Hvis jeg nu er væk før det bli'r dag
Måske var det lettere hvis ingen sagd' farveeeel
Men bare sagde 'godnat skat' for sidste gang
Et kindkys, løfter din pande fra mit bryst
Ved jeg må væk før at det bli'r lyst
Rejser mig stille så du stadig sover så trygt
Hvis du vågner
Så vil jeg komme til at love dig
Fortæl' dig jeg aldrig vi gå fra
Gå fra det hele, men vi har jo forsøgt
Hver eneste gang vi har skændtes
Har vi fundet sammen igen
Vi dur ikke til det der med afsked
Vi er nød til at gør' det nemt
Sluk blot lyset, luk nu natten ind
Kom fald i søvn i mine arme for sidste gang
Hvis jeg nu er væk før det bli'r dag
Måske var det lettere hvis ingen sagd' farveeeel
Men bare sagde 'godnat skat' for sidste gang
Imorgen når du vågner og min plads er tom
(Den er tom, tom tom)
Hele din verden er et fremede sted
(Et fremede sted)
Og det sammen med min
Der vil kom en tid hvor vi er ved at gå ned
Hvor vi mangler en halvdel af os selv
Når man ved det, hvordan skal man så få sagt farveeeel
Sluk blot lyset, luk nu natten ind
Kom fald i søvn i mine arme for sidste gang
Hvis jeg nu er væk før det bli'r dag
Måske var det lettere hvis ingen sagd' farveeeel
Men bare sagde 'godnat skat' for sidste gang
(Sluk blot lyset, luk nu natten ind)
Kom fald i søvn i mine arme for sidste gang
Hvis jeg nu er væk før det bli'r dag
Måske var det lettere hvis ingen sagd' farveeeel)

Men bare sagde 'godnat skat' for sidste gangEND

Lyrics provided by <http://www.1songlyrics.com/>